

Open uitnodiging aan  
'nabestaande' kinderen  
voor **NAMEN BLIJVEN** 2021

*'We gaan allemaal een keer dood, maar...  
onze NAMEN BLIJVEN!'*



Almere, september 2021

Beste kinderen,

Jullie zijn nog jong, jullie bestaan nog niet zo lang.  
Toch heb je waarschijnlijk al wel eens te maken gehad met de dood.  
Misschien ging er iemand dood in je familie, in je vriendenkring of op school.  
Iemand die belangrijk voor je was, die je nog helemaal niet wilde missen.  
Of een dier waar je ontzettend veel van hield!

Als dat zo is, dan ben je een 'nabestaande'.

Op zaterdagavond 6 november is er voor alle nabestaanden een  
herinneringsavond in het Vroege Vogelbos in Almere Haven.  
Van 18.00 tot 19.00 uur speciaal voor jullie, samen met jullie ouders of  
begeleiders.

Je maakt een wandeling door het sprookjesachtig verlichte bos.  
Onderweg kom je allerlei herinneringsactiviteiten tegen. Daar kun je op een  
hele stille, of op een hele creatieve manier herinneringen ophalen en delen.  
Je kúnt meedoen, maar niks hoeft. Kijk maar welke activiteiten bij jou passen.

Jullie zijn van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Wil je eerst meer weten?

Kijk dan op [www.namenblijven.nl](http://www.namenblijven.nl) of mail ons: [informatie@namenblijven.nl](mailto:informatie@namenblijven.nl)

Zien we jou ook op 6 november? Graag!! 😊



Anja, Elly en Gérard

**Kerngroep Namen Blijven 2021**